

Norden beretning for 2023 – aflagt af formanden ved Generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2024

Året 2023 har i www.frederikssund.foreningen-norden.dk været et travlt år.

Især fordi vi i sommeren havde venskabsbytræf for vores nordiske venskabsbyer.

I året 2023 udsendte jeg/vi i alt 5 nyhedsbreve – et par mindre end året inden.

Generalforsamlingen i 2023 holdt vi den 6/3 – også her på Elværket.

Den

Den 23. marts prøvede vi for første gang at holde den Nordiske dag, også kaldet Nordisk Gæstebud.

Vi samledes på Café Vivi Smageri, til en tre retters meny, med nordisk islæt.

Vi fastholdt vores trang til at synge sammen, dog uden akkompagnement. Som gæst, havde vi inviteret Margrete Auken, som med godt humør fortalte om sin tid med det nordiske samarbejde, men også hvordan hun i EU havde forsøgt at samle de nordiske lande. Det kunne vi egentlig godt slutte op om.

Planlægningen i forbindelse med det store nordiske venskabsbytræf var stort, og krævede mange møder i bestyrelsen, møder med medlemmer, som tilbød at have overnattende gæster, og møder med de steder, hvor vi skulle opleve og se, hvad vi i Frederikssund Kommune kan byde på. At holde sammen på det hele, et få trykt og sammensat programmet, det trak faktisk tænder ud.

Men med stor hjælp og indsats fra både bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer, så fik vi lagt det hele til rette, så vi lige op til at gæsterne arriverede, var sikre på, at alting ville flaske sig. Næsten!!!!

Programmet for de tre dage, var fyldigt – også selvom vi forsøgte at lægge pauser ind.

Vore gæster kom hertil på mange måder. Nogle i egne biler, enkelte med campingvogn på slæb.

Andre kom med fly, og blev hente af Jyttes Bus i Kastrup. Et enkelt par fra Norge måtte hentes senere, og her hjalp et værtpar med afhentning.

Vi blev modtaget på Rådhuset, hvor alle blev modtaget af Borgmester Tina Tving Stauning, som på fornem vis informerede om kommunens daglige drift og de fremtidige projekter. Dette blev modtaget rigtigt fint.

Kommunen bød på fornem frokost i kantinen – og derefter blev alle hentet af værtsfamilierne, så de lige kunne komme `hjem` - inden vi igen skulle mødes på Vikingeplassen. Vi blev vist rundt – og fik fortalt næste alt om vikingespil igennem tiderne og i dag. Vikingespillet bød på middag til alle – og derefter indtog vi vores pladser på bænke ved scenen.

Efter et flot vikingespil, var det tid til hvile !!!!

Næste dag samledes vi til en stor og flot rundtur – blandt andet med besøg i Vinge. Igen var Tina med, og efter rundturen derude stod Tina af. Flot rundtur – med mange spændende informationer. En tur over Kronprinsesse Mary`s bro – og en tur rundt i smukke Hornsherred, med Verner Larsen, som kyndig guide.

Så fik vi set og hørt rigtigt meget om Kalkmalerierne i Dråby Kirke – Og derefter kørte vi til Rejsestalden, hvor vi blev bænket inden døre, og spiste sandwich – samt drikke.

Alle vore gæster blev derefter vist rundt på eventyrslottet i Jægerspris. Vist en rigtig stor oplevelse.

Derefter en lille pause, inden vi mødtes på Færgelunden – hvor festmiddagen blev indtaget. Der var levende musik med Elberling og Co. Og alle formænd fra vores venskabsbyer holdt fine taler, hvor de alle gav udtryk for glæden ved samarbejdet, og også håbede på det fremtidige samvær.

Dagen efter ... og inden hjemrejsen, mødtes vi på Willumsens Museum – orientering om Willumsen ved direktør Lisbeth Lund – samt smørrebrød/frokost i kantinen.

Nogle indholdsrige dage var slut – og alle værter skal have stor tak for flot værtskab.

Vi modtog fine tilbagemeldinger fra formændene i venskabsbyerne – og vi ser frem til, at vi i 2025 kan mødes igen.

På et møde den 21. september, havde vi inviteret alle de, som havde været værter for nordiske gæster – vi fik snakket og hygget os lidt med tapas/snacs og lidt vin.

Vores årlige Skumringsaften blev igen holdt i caféen i Gågaden. Den er nu overtaget af Sannes Kaffe – og maden var lækker, og der var en del andre gæster/selskaber. Det gjorde det lidt vanskeligt at opnå, den sædvanlige mere intime stemning. Men vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor det både blev gennemført højtlesning – det stod Eva for. Vi fik også sunget lidt – dog en smule vanskeligt i de rammer.

I løbet af året har Elsebeth gennemført en del aftener med den Nordiske læsekreds. Et godt projekt, hvor der er rift om pladserne.

Når vi alle modtager medlemsbladet NORDISKE – meget mere norden, er det blevet en tradition, at jeg bestiller op mod 100 ekstra blade, som derefter bliver rundsendt til alle bibliotekerne i alle dele af kommunen. Ret mange har ytret stor glæde ved det – og hvem ved, måske kan det tiltrække nye medlemmer.

Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen – I gør hver især en stor indsats på forskellige måder. Også tak til de mange medlemmer, som kommer og er med i vores aktiviteter.

Tak fra Grethe