

## Norden – formandens beretning for 2019 – ved generalforsamlingen 4/3-2020

[www.frederikssund.foreningen-norden.dk](http://www.frederikssund.foreningen-norden.dk)

Jubilæumsåret – hvor Foreningen Norden fejrede 100 år, blev for os her i Frederikssund, et travlt og spændende år.

Lad mig begynde med en af de rigtigt positive ting, som er sket i 2019.

Vi har fået en hel del nye medlemmer, og det er vi rigtigt glade for, velkommen til jer alle. Vi ser frem til at møde jer ved vores arrangementer.

Nyhedsbreve er udsendt i februar, april, september og oktober. Og nu igen i januar 2020. Alle nyhedsbreve ligger på vores hjemmeside, som holdes vedlige af Ann Munk – og det er rigtigt godt.

Året begyndte med generalforsamling den 12. marts 2019 – hvor Ingerlise Larsen blev valgt ind i bestyrelsen, da Ann Handberg trådte ud.

Ingerlise havde tidligere været suppleant, og denne post blev overtaget af Kirsten Christoffersen. Tak til jer begge to.

15. april 2019 var vi en lille gruppe fra foreningen, som deltog i det stort anlagte Jubilæumsprogram i Danmarks radios koncertsal på Amager.

En lidt anderledes oplevelse end vi havde forventet, og som blev sendt direkte på TV – men trods alt lidt interessant at være en del af en direkte udsendelse, om end meget anderledes end vi havde forventet.

Den 7. maj 2019 havde vi inviteret til en sangaften her på Elværket, hvor Gunhild igen varmede os godt op, og vi også forlystede os med et lille tapas-arrangement.

Tak til alle jer, som gjorde denne aften til en hyggelig og sjov aften.

Vi er ret gode til det der med at synge – og spise sammen.

Commented [G01]:

"Ejagod Tidende" – udgives af Lokalhistorisk forening for Slangerupegnen, bragte en flot artikel om os i september-nummeret, om selve det nordiske samarbejde.

"Dejlig er Norden", hedder artiklen, nøjagtigt, som den nye Norden sang, som Berthel Haarder har skrevet.

Det var Karen Sinding Christoffersen, (nyt medlem) og Irene Nielsen, som tog initiativet, og jeg mødtes med dem i Den gamle Smedje i Slangerup en dejlig sommerdag, hvor vi i haven havde en lang snak om værdien af det nordiske samarbejde. Et fint initiativ, og dejligt med hjælpen.

Igen havde Foreningen Norden på landsplan / Norden-plan – sat et kæmpestort projekt i søen. Vi skulle den 7. september "Synge Norden sammen – med 1 million andre".

Vi brugte ret mange kræfter på at reklamere for dette arrangement, og jeg skrev rundt til alle de potentielle sangkor, som jeg og vi andre kunne komme i tanker om.

Mange fra området hjalp til, og også lokalpressen var gode til at bringe artikler om vores arrangement og 100 års jubilæet.

Vores kasserer, Ole Find Jensen, havde sikret en god aftale med gymnasiet, så vi kunne være i den store sal, og gymnasiet stillede også op med en ung gymnasieelev, Emil, som var en stor hjælp mht. det tekniske, under hele arrangementet.

Gunhild Brethvad hjalp også med her, og havde skaffet os en eminent komponist/pianist, Rasmus Skov Borring, som guidede os igennem et spændende sangprogram, inden vi efter vores opfattelse ville gå i gang fra Århus Festuge, fra klokken 20.00.

Men via lidt problemer med at forstå den kommunikation, som var udsendt fra Norden, var vi gået galt af hinanden, så der opstod desværre et tomrum, inden den egentlige fællessang kunne begynde.

Heldigvis sprang Rasmus S. Borring igen til flyglet, og vi kunne synge lidt mere sammen, men enormt ærgerligt med denne misforståelse.

Alligevel blev det en rigtig dejlig aften, hvor flere sponsorer hjalp os med både juice fra CoRo – og Meny med boblende vin (en god pris) og udlån af høje glas. Vi modtog

også en flot økonomisk støtte – det er Ole Find og Elsebeth, som er rigtigt gode til at skrive ansøgninger om støtte. Vi fik en flot donation fra Mathisens fond, til dette store arrangement.

Både Lokalavisen og Amtsavisen har bragt artikler om vores 100 års jubilæum, og det har bestemt været godt.

Også bestyrelsesmedlemmerne var aktive hjælpere, både før, under og efter arrangementet.

Frederikssund Kommune havde inviteret til det Venskabsbyarrangement, som egentlig skulle have været afholdt i 2018.

I slutningen af oktober 2019 havde kommunen arrangeret det faste kommunale venskabsbysamarbejde, hvor politikere, embedsmænd og Norden medlemmer fra vores tre venskabsbyer deltog. Fra os i Frederikssund Foreningen Norden, deltog vi fra bestyrelsens side i alle, eller dele af arrangementet.

Temaet var "frivillighed" og vi var rundt i mange dele af kommunens områder.

Vi var på Lundeberggård, i Rejsestalden, på Selsø Slot og på Fjordlandsskolen i Skibby, samt andre steder. Vi nåede også en tur på Willumsens Museum, hvor vi fik en fin rundvisning, festmiddag, samt en flot kunstnerisk underholdning, på alle de nordiske sprog og med musikalske indslag, af nordiske kunstnere.

Dagen efter, den 25. oktober, blev der plantet en særlig bæredygtig art birk fra den svenske venskabsby Kumla, selvfølgelig ved den rundkørsel, (J.F. Willumsens vej/Frederiksværkvej) hvor de fire store sten fra alle fire venskabsbyer ligger så smukt omkranset af en fin beplantning. Stenene har navnet "Venskabet". Og Amtsavisen bragte en flot artikel om det kommunale nordiske samarbejde.

Alle steder, blev vi præsenteret for, hvordan frivillighed kan være med til at skabe gode rammer for børn og voksne. Vi kunne have ønsket os, at også andre politikere end borgmesteren havde deltaget, men desværre – så havde nogle misforståelser hindret dette.

Selve arrangementet blev flot gennemført af en stor del ansatte fra flere afdelinger i kommunens forvaltninger – godt gået.

Som afslutning, mødtes alle i byrådsalen, hvor det blev evalueret på indholdet i dagene; og på, hvordan vi også i fremtiden kan udveksle- og gøre brug af

hinandens viden på mange områder. Det var et rigtigt godt arrangement, som vi håber fortsætter i mange år frem.

#### Skumringsaften den 11. november 2019

Temaet for dette års skumringsaften, var "Fest i Norden" – og det litterære værk, som i år var valgt ud, var Karen Blixens lille værk "Babettes Gæstebud"! Så skal der være fest, så lad der være fest!

Vi blev i bestyrelsen enige om, at sætte alle sejl til, så hvad andet end menuen fra Babettes Gæstebud, kunne pirre vores smagsløg?

Chefs Café i Gågaden leverede en fin menu, som lagde sig op ad den oprindelige historie.

Vi havde pyntet borde i salen her, med hvide duge, servietter, blomster og levende lys i mange stager, og efter maden, læste Merry fra biblioteket op fra bogen, og vi afsluttede med sange. Det blev efter vores og min mening, en rigtig god aften. Og, tak til alle jer, som var med – selvom prisen for maden var højere end vi plejer.

Litteratur gruppen – som er en nordisk litteraturgruppe, under ledelse af Elsebeth Hutters, den kører godt. De er en gruppe, som læser mange romaner, og det går godt.

Der her den sidste tid været lidt udskiftning, men det går rigtigt godt.

Jeg er flittig bruger af FB – og har også nu op til vores generalforsamling, lagt nyheder op her.

Vi er en bestyrelse, og alle hjælper til på mange måder – og nu, her i marts 2020 har vi allerede afholdt et par bestyrelsesmøder, for der ligger store opgaver og venter på os i dette år.

Som I vil kunne se på den fine lille flyer, som I har fået, så blev Norden Frederikssund stiftet den 18. september 1945 – så udover vores medlemstræf til august, så skal vi også fejre, at vi fylder 75 år her i 2020.

Grethe Olsen, formand Norden