

Generalforsamling Norden Frederikssund 2018

Formandens beretning fra 2017

Siden generalforsamlingen den 9. marts 2017, har vi haft en del arrangementer.

Der har været udsendt 4 nyhedsbreve i årets løb. Og, vi har også forsøgt, at få aviserne til at nævne de arrangementer, som vi har.

Vi har i vores forening, og for øvrigt også i Folkeuniversitetet, aktivt prøvet at deltage i fejringen af Finlands 100 års jubilæum, som selvstændig stat.

Den 23. maj var vi i ParkTeatret, hvor vi så den finske film **”The happiest Day in the Life of Olli Mäki”**. Det var en stemningsfuld og ganske melankolsk film om Finlands berømte bokser.

Søndag den 11. juni inviterede vi til en tur til **kunstudstillingen i Skovhuset i Værløse, hvor den finske kunstner Soile Yli-Mäyri** udstillede mange af sine værker.

Der var både mange farverige og smukke malerier og også en del glaskunst. Kunstneren var i anledning af 100 års-fejringen blevet udnævnt til ambassadør og repræsentant af den finske regering.

Vi var fire repræsentanter fra Norden Frederikssund – og det var en rigtig god oplevelse, både at se kunsten og få kaffe og kage i de meget smukke omgivelser i og udenom Skovhuset.

NordenTræf for Norden-medlemmer i Sibbo fra fredag den 25. august til søndag den 27. august 2017.

Vi blev en fin gruppe på 10 personer, og vi havde en rigtig fin tur, hvor vi alle var privat indkvarterede, rundt omkring i kommunen – og et par også ude på en ø.

Vi blev vist rundt i Sibbo Kommune, som er under stor udvikling, både boligmæssigt og infrastrukturelt.

Vi var på skovtur i deres Nationalpark og vi så kunstudstillinger i både GumboStrand og i det tidligere hospital.

Kommunen gav et økonomisk tilskud, men det gør kassereren rede for i sin fremlæggelse.

Skumringsaften 2017

Årets tema fra Nordisk Biblioteksuge www.bibliotek.org var "Øer i Norden".

Vi blev endnu engang ret mange, og her i cafeen på Elværket spiste vi andesteg sammen.

Eva Mejnert havde stået for at aftale med et firma om rigtig god catering. Tak for det – og en del af os, faktisk en hel del, havde bagt æblekager i meget forskellige udformninger. Lækkert.

Efter middagen blev der serveret kaffe – og så læste jeg et uddrag op af Ulla Lena Lundbergs bog "IS" – en roman om et ungt præstepars liv på en af Ålandsøerne.

Et lidt lagt uddrag – og næste gang, må vi finde en ny oplæser.

Og så – ja, så blev vi da i den grad udfordret på vore sangstemmer – for Gunhild Brethvad varmede os godt op, så vi lidt efter lidt kunne synge dejlige nordiske sange sammen, og det var godt. TAK 😊

Det gør vi så igen om lidt – efter kaffen og lagkagen.

Om den kommende tids arrangementer – må I vente lidt ;-)

Tak til alle i bestyrelsen for et fint og godt samarbejde, og tak også til revisorer og suppleanter – uden jer ville det jo slet ikke være muligt.

Grethe Olsen, formand

